

שבת טוב

מבית האתר 'תמיד טוב' [למעבר לאתר לחץ כאן](#)

עלון מספר 1

עם ישראל,

בפרשת השבוע שלנו – פרשת פנחס מסופר על משה שסומך ידיו על יהושע וכך מעביר לו את המנהיגות על עם ישראל. ונאמר "ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו" (כז, כג) ורש"י מפרש, בעין יפה, יותר ויותר מימה שנצטווה שהקב"ה אמר לו ו'סמכת את ידך' והוא עשה בשתי ידיו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמה בעין יפה. כלומר משה רבינו לא נמצא בקטנות. הוא נמצא בגדולות! הוא לא עושה רק מה שמבקשים מימנו וזהו... הוא בגדלות! בשמחה. בעין יפה.

בעלי התוספות המשילו זאת משל לאדון שמצווה על משרתו ליתן למכירו יין פשוט והמשרת נותן בעין יפה יין משובח.

ואני חושבת שאפשר להמשיל משל כזה עלינו. יצאנו עכשיו לחופש ואנחנו יכולים להחליט אם לחיות בקטנות או לחיות בגדלות. אם להיות בבית, או להיות בבית בכיף ולעזור כשצריך. אם להעביר את הימים, או להעביר אותם בעשיה טיולים מפגשים פרויקטים שנקים.

וגם כשאנחנו כן עושים ומחליטים שאנחנו עכשיו עוזרים בבית. אפשר לעזור בקטנות ואפשר לעזור בגדלות, בשמחה. בנעימות. בעין יפה.

שנזכה לחיות בגדלות! ולהיות אנשים גדולים!

שבת שלום!



בס"ד

"אפשר לנהיג על
של אדם ע"י שתאמר
לו כמה הוא טוב
יפה" (והרב קרליבך)

**לכבוד ימי בין
המיצרים מוסיפים
אור לאחרים
ומקרבים את
הגאולה**

[לחצו כאן](#)

כּוֹתָבִים

שילחו אלינו קטעים שלכם שכתבתם\ראיתם\שמעתם
ואנחנו בעז"ה נפרסם.

ניתן גם לשלוח תגובות על קטעים קודמים [לחץ כאן](#)

גאולה

אל תסתר פניך מימנו

בנים שלך

אל תסתר,

גלה כבודך באומות

גלה הדרך ביננו

גלה פניך אלינו

אנחנו רוצים אותך

אבא!!

אל תסתר פניך מימנו

זה אנחנו

בנים שלך.

אל תסתתר בין החומר שבעולם הזה

אל תסתתר תחת מסכות ואלפי דרכים שונות

אל תסתתר מתחת כל הקשיים,

גלה , תתגלה

נגאל.