

## רוח המ"פ - ערכי הפלוגה

**א.** מוכנות להקרבה, שליחות וציונות :

" בארבע אחר הצהריים הוכרזה העצמאות היהודית והוקמה המדינה. גורלה בידי כוחות הביטחון "

(מתוך יומנו של דוד בן גוריון - נכתב ביום ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.)

\* בתאריך ה באייר תש"ח ראש ממשלת ישראל בחר לכתוב ביומנו לאחר הכרזת המדינה היהודית בארץ ישראל תרי עשר מילים בודדות, כאשר הוא חותם בארבע מילים קריטיות במיוחד ומנבאות את עתידה של המדינה, 75 שנים עברו מאותו היום וארבעת המילים "גורלה בידי כוחות הביטחון" רלוונטיות יותר מתמיד.

\* השירות בצה"ל מהווה זכות לחיות בארץ ישראל וחובה מוסרית עמוקה, צה"ל ושאר כוחות הביטחון מאפשרים חיים טובים שגרתיים ותקינים במדינה שאנחנו אוהבים ובלעדיהם לא נוכל להתקיים.

\* המילה ציונות בדורנו אינה מופשטת וברורה לכל הדעות, ששאלתי פעם ניצול שואה (אמיל פרקש) מהי ציונות עבורו התשובה הייתה ברורה- 'הכיסופים אל ארץ ישראל'. עלינו לזכור את העבר של העם שלנו, עם שחוה חורבן לא פעם וידע תלאות רבות בדרך אל הארץ המובטחת, אנחנו, הלוחמים הקרביים, מגני המדינה היהודית בארץ ישראל, שגדלנו בדור "שקיבל הכל על מגש הכסף" צריכים לפעול מתוך תודעה עמוקה של ציונות ושליחות ולהכיר בסיפור הגדול מאיתנו שמתרחש.

\* לאורך כל ההיסטוריה העם היהודי נלחם שרד וניצח בזכות אלו שהעזו והיו מוכנים לכל, היו אלה אנשים שמבינים צרכים גדולים מהם, מוכנים לנתינה אין סופית ללא תנאים, אף להקריב את נפשם. מוכנות להקרבה היא חלק בלתי נפרד מחיינו כלוחמים. עלינו להבין ולהשלים עם העובדה הזו ויותר מכך- לשמוח שיש לנו את הזכות להמשיך את השושלת המפוארת שהתחילה עוד מימיהם של יואב בן צרויה ודוד המלך עד ימינו שיותר קרובים: יוסף טרומפלדור, חנה סנש, אביגדטר קהלני, בניה רהיין, אוריאל פרץ, עמית בן יגאל ועוד המון גיבורים שהיו מוכנים להקרבה יא הקריבו.

**ב.** חדוות עשייה:

"תעשה באהבה, מתוך, כשזה ייצא ממך הדברים פשוט ירגישו כך. תמחיש לעצמך כל הזמן 'למה' ואת משמעות העשייה."

\* בספרו של ויקטור פרא של "האדם מחפש משמעות" מצטט את הפילוסוף ניטשה "מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה הוא יוכל לשאת כמעט כל איך"

הספר מספר על חוויותיו של פראנקל מהשואה ומציע

הסתכלות שונה על החיים במחנות באמצעות המחשבה.

חדוות עשייה, שמחה והכרת הטוב הן בסך הכל החלטות שניתן לקבל. כשנקום לטל"ת בשעה ארבע בבוקר אנחנו נסתכל אחד לשני בעיניים ונחייך, יש לנו את הזכות להיות כאן, יש לנו סיבה טובה לעשייה הכי חשובה שקיימת היום במדינה ואנו מוקירים תודה על כך.

**ג. אחריות פיקודית:**

" לא די שיידע המפקד את מלאכתו. עליו להיות אוהב את האדם, שחיי הפקוד שלו יהיו יקרים לו והחייל שנשלח אליו יהיה יקר לו, שיאהב אותו. רק מפקד כזה ימצא בפקודיו מסירות הנפש שתוליכם לכל אשר ישלח אותם אם המפקדים יעוררו את האמון, את הדבקות ואת האהבה בחיילים שלהם- אזי תדע כל אם עברייה כי הפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך. (דוד בן גוריון)"

\* אהבת הפיקוד נובעת מתוך אהבת הסביבה בכלל, אהבת המקום, האדם ופיקוד זו בריכה ערכית. ככה פשוט, לשים כאן אנשים, לפניך, לפני כל אינטרס אישי של עצמך והנה אני- קודם כל בשבילם.

**סגן גיא ניזרי**